

Je kan worden, worden wat je wilt...

Je bent echt iets geworden, als je bent wie je bent!



Misschien weet je al precies wat je later wilt worden. Of je hebt juist nog helemaal geen idee. Helemaal niet erg, je hebt nog heel erg lang om daar over na te denken! Het is wel leuk om er soms eens bij stil te staan. Onderstaande oefening kan je daarbij helpen. Heb je hem ingevuld? Bespreek hem ook eens met je vader en/of moeder thuis aan tafel, na school of tijdens het eten. We zijn benieuwd naar jullie uitkomsten!

NAAM: _____

DATUM: _____

WAT IK LEUK VIND
OM TE DOEN:

HIER BEN IK
GOED IN:

BEROEPEN DIE MIJ LEUK LIJKEN:

WAT IK GA DOEN OM ERACHTER TE KOMEN HOE JE DIT
KUNT WORDEN:

